

**KLARENBEEK – Het kerkgebouw van de H. Maria Ten Hemelopneming in Klarenbeek is zondag aan de eredienst onttrokken en vervolgens symbolisch overgedragen aan Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek (SVKK). Het was een emotionele dienst waarin velen een traan hebben gelaten. De laatste dienst werd druk bezocht. De laatste keer een volle kerk. Het gebouw gaat verder onder de naam Het Boshuis.**

Na de dienst heeft Bart Brouwer namens het stichtingsbestuur de sleutel in ontvangst mogen nemen. Voorzitter Frans Ganzevles sprak de bezoekers toe. Hij liet weten dat dit gebouw vanaf heden een andere status heeft gekregen onder leiding van een eerste onafhankelijk stichtingsbestuur. Als beheerders treden op Henk Hurenkamp en Martin Buitenhuis.

Ganzevles vertelde in zijn toespraak uitvoerig over de historie van de kerk en hoeveel er vooraf gegaan is voordat kon worden overgegaan tot de aankoop van de kerk door de stichting: “Er is nog veel werk te doen voor het bestuur en daarbij hebben wij op diverse fronten hulp nodig. Als we al onze plannen willen uitwerken en financieel haalbaar willen maken zullen we een beroep moeten doen op hulp en vakmanschap van vrijwilligers. De familiekamer moet vorm krijgen en voor gebruik geschikt worden gemaakt. Installaties tussen pastorie en kerkgebouw moeten worden gescheiden, en het aantal toiletten gaan uitbreiden. Daarnaast zijn er allerlei kleine klussen die moeten worden uitgevoerd. Kortom er is genoeg te doen waarbij wij een beroep op u willen doen. Klarenbeek heeft al vaker getoond dat er met zelfwerkzaamheid veel mogelijk is.”

Om het gebouw voor iedereen wat makkelijker toegankelijk te maken en ook een gezicht te geven, is een eigen naam volgens de spreker een vereiste. Ganzevles: “Nu de functie van kerkgebouw tot het verleden behoort, is gekozen voor een naam, die ook niet meer verbonden is met die functie. Jarenlang is dit gebouw een Huis geweest voor vele Klarenbekers, namelijk een Huis van God. Een “huis” geeft ook iets familiairs weer en iets intiems. Voortaan heet het gebouw Het Boshuis. De naam is bedacht door Bennie Kolkman.”

Tot slot wilde Ganzevles toosten op de vrijwilligers: “Zonder hun inzet van al deze mensen staan we machteloos. En natuurlijk willen we toosten op de nieuwe stichting en op de toekomst. Wij spreken de wens uit dat we hier nog vaak samenkomen om elkaar te ontmoeten. Dit huis blijft 'een huis om in te schuilen' en te ontmoeten.(bron: regiobode online)

