



**Wat is achter dat raam  
Achter dat dromende oog?  
Is dat een lief geheim -  
Of maar een blinde leegte?**

*C.S. Adama van Scheltema*



## Het dromend oog?



Al vanaf de Middeleeuwen wordt glas-in-lood gebruikt in kerken en kathedralen. Aanvankelijk vooral om de steeds grotere raamopeningen op een eenvoudige manier te kunnen afsluiten. Maar al gauw kregen de ramen ook een decoratieve en educatieve functie. In kerken en kathedralen verschenen ware kunstwerken in glas-in-lood, met bijbelse taferelen. Eigenlijk vergelijkbaar met de schilderijen in de kerk. Op deze manier kon het ongeletterde kerkvolk de belangrijke bijbelverhalen in het glas "lezen".

De ramen van Het Boshuis bevatten geen bijbelse taferelen. Architect Clemens Hardeman ontwierp strakke geometrische patronen, passend in de kunsttraditie van de vroege 20ste eeuw. Wel ziet de oplettende kijker een opstijgende figuur. Ten hemel opstijgend, misschien? Kijkt u er nog maar eens naar, de volgende keer als u langs of in Het Boshuis komt. Wie weet ontdekt u nieuwe beelden in het dromend oog.

## Vrijwilliger in beeld

Om tien uur 's ochtends zit **Wim Vredegoor** samen met de andere vrijwilligers van Het Boshuis te genieten van een kop koffie met krentenbol. "Ik ben niet de beste vrijwilliger om in de nieuwsbrief te zetten", zegt hij met een grijns. Hij moet er toch aan geloven.

Bij Het Boshuis helpt Wim bij het onderhoud van het kerkhof. "Mooi werk", vindt hij. "Je bent lekker buiten, en je bent onder de mensen. Je bent samen met iets bezig en daarna ga je gezellig samen koffie drinken." Dat is ook de reden dat hij twee jaar geleden besloot dit vrijwilligerswerk erbij te doen, ook al heeft hij het sinds zijn pensionering juist drukker dan ooit.



De toekomst van Het Boshuis ziet Wim best rooskleurig in. Natuurlijk zijn er uitdagingen, maar in Klarenbeek laten we ons daardoor niet ontmoedigen. We zetten samen de schouders eronder en zorgen met elkaar dat het goed komt.

## Het Boshuis-nieuws alleen nog digitaal

Nog eenmaal zal er naast deze digitale nieuwsbrief ook een papieren versie worden verspreid. De papieren nieuwsbrief zal in combinatie met de nieuwe flyer van Het Boshuis huis-aan-huis worden bezorgd.

Met ingang van september 2023 zal Het Boshuis-Nieuws alleen via mail en onze website te lezen zijn. Wij zijn daar erg blij mee, want zo kunnen we u veel vaker op de hoogte houden. Bovendien geeft de digitale nieuwsbrief meer mogelijkheden qua vormgeving en kunnen we u ook makkelijker doorverwijzen naar de website.



We weten dat er veel mensen zijn in Klarenbeek die Het Boshuis een warm hart toedragen. Met hen komen we graag in contact. We hebben u nodig om Het Boshuis in stand te houden. Uw belangstelling houdt Het Boshuis levend!

***Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?  
Op de [website](#) staat een aanmeldingsformulier.***

## Pannenkoekenfietstocht

Weet u nog hoe gezellig het was vorig jaar? En hoe lekker de pannenkoeken smaakten na de mooie fietstocht? Op **zondag 27 augustus** kan iedereen die zin heeft zijn hart ophalen aan de prachtige fietsroutes en de bekende overheerlijke pannenkoek. Er zijn routes van 15, 30 en 45 kilometer. Inschrijven kan vanaf 10.00u bij Het Boshuis.

Save the date!



## Uw steun telt extra!

De vrijwilligers werken dagelijks aan het behoud en beheer van Het Boshuis. Het **jaar 2022** is mede dankzij hen afgesloten met een positief resultaat. Een hele opluchting na enkele moeilijke jaren! De komende jaren staat Het Boshuis voor nieuwe uitdagingen: energiebeheer, duurzaamheid, bouwkundig onderhoud. Voor een monument als Het Boshuis zijn dat complexe kwesties die veel inzet van onze vrijwilligers vragen. En niet te vergeten, veel financiële middelen.



Daarom blijft uw financiële steun onontbeerlijk en zijn we extra blij met onze vaste donateurs.

***Bent u nog geen donateur, maar wilt u wel bijdragen? Ieder bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. U kunt zich [hier](#) aanmelden.***

**Wist u dat u misschien meer kunt geven zonder dat het u extra geld kost?**

Als u kiest voor een periodieke schenking, betaalt de fiscus in sommige gevallen meer dan 50 procent van uw gift terug. Wanneer u een toezegging doet voor een minimale duur van vijf jaar, is de gift volledig aftrekbaar.

**Meer weten?** De [penningmeester](#) helpt u graag verder.

Dankzij u is Het Boshuis klaar voor de toekomst!